



SMYRNA  
KYRKAN  
Göteborg



Smyrnakyrkan  
[www.smyrna.se](http://www.smyrna.se)  
[kontakt@smyrna.se](mailto:kontakt@smyrna.se)



Från dröm till verklighet

15 januari - 5 februari 2023

Varmt välkomna att resa tillsammans med oss som församling genom 21 dagar avskilda åt Bön och Fasta i början på det nya året.

*I denna tid upplever vi mer än någonsin ett påtagligt behov att söka Herrens ansikte och ta emot ledning och direktiv för hanteringen av nästa etapp av vår resa som församling här i Göteborg.*

*Till stöd för detta inbjuder vi dig att läsa och inspireras av Nehemjas bok i Gamla Testamentet, en spännande bok om Guds ledning och omsorg i tider av utmaningar och svårigheter.*

*Berättelsen inleds med Nehemja, en person som du och jag kanske inte först och främst hade valt, men som hör ryktas om att Jerusalems murar står helt nedbrutna, förstörda av fienden. Nehemja fylls av sorg, ber och gråter inför Herren och upplever hur Gud uppmanar Honom till att vara en av nycklarna till att vara med om att se hur stadens murar på rekordtid återuppbyggs till Guds ära!*

*Låt dig fångas, fascineras och utmanas av den här mäktiga berättelsen. Insikten om att du och jag i allra högsta grad kan vara en del av det stora Gud vill göra, i och genom ett folk som ställer sig 100% till Hans förfogande.*

Välkommen!

/Mark Beckenham

#### **4 söndagar med rubriker:**

15 januari. Från Dröm till Verklighet, Vision

22 januari. Från Dröm till Verklighet, Motstånd

29 januari. Från Dröm till Verklighet, Handling

5 februari. Från Dröm till Verklighet, Seger

#### **Bönesamlingar i Smyrnakyrkan:**

(kolla med din enhetspastor om vad som gäller i din församlingsenhet) Måndag – Fredag kl. 18.00-19.00  
Onsdag kl.12.00-13.00 med Nattvard

#### **Varje dag:**

1. Daglig text att läsa ur Nehemjas bok (hela boken uppdelad på 21 dagars läsning)
2. Daglig reflektion från några i vårt team
3. Bön: Låt Ordet och andakten ligga till grund för att forma och be en enkel bön.

#### **Fasta:**

Vi vill uppmana dig att också fundera över att utöva någon form av fasta under hela eller en del av böneperioden. Vi behöver avstå från något för att få tid och uppmärksamhet för annat. Den är ett hjälpmedel att gallra i almanackan och frigöra fokus till samtal med Gud.

Det kan såklart handla om att avstå från mat men det måste inte bara handla om mat. Fastan hjälper dig att sätta gränser för sådant som riskerar att få för stort inflytande över tid och liv.

Du kan tex fasta från sociala medier och internetsurfande till förmån för bön och bibelläsning. Du själv är bäst på att avgöra vad som frigör din tid och uppmärksamhet till stilla stunder med Gud.

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 1:1-11**

**Att drabbas!**

Att ha ett passionerat hjärta är något som lovordas och beskrivs som en gåva. Det är dock inte något som nödvändigtvis behöver omgärdas av en känsla av lätthet och glädje. Att drabbas av något, att bära en annan människa eller en situation i sitt hjärta kan kräva rätt mycket av individen. Men även om det är obekvämt och sömnlöshet tar plats så är bärandet och bedjandet något eftersträvansvärt.

Berättelsen om Nehemja börjar just där. En munskänk drabbas av kärlek till det judiska folket, ser dess lidande och vill se en förändring. Det är där visionen och bilden av framtiden tar plats. Bönen till Gud om förändring kantad med steg i tro och en stor portion av uppoffrande, det gör att Nehemjas bok är en inspiration till förändring och förnyelse. Att betrakta sin omgivning med öppna ögon och be om att få vara använd, är att ta risken att drabbas av kärlek till sin nästa och det omgivande samhället. Det kan vara människor och sammanhang vi känner eller någon eller några som vi inte känner men som Gud lägger på vårt hjärta.

Historien är full av exempel på människor som drabbats, som öppnat sitt hjärta och sina händer för att söka en förändring för sin nästa. Arbetet med förändring börjar alltid i det lilla och många gånger osynliga. En stilla bön till Gud när andra sover, en betraktande blick av kärlek när andra tittar bort. När hjärtat drabbas och drömmen får liv kan oanade krafter frigöras från både himmel och jord.

*/Mats Särnholm*  
*Pastor och föreståndare i Smyrna*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 2:1-20**

**Ett vidrört hjärta**

Bördan blev för tung för Nehemja att bära. Han klarade inte längre att behålla det för sig själv. Kungen såg att han tyngdes av något större än sig själv. Då vidrörde Gud kungens hjärta. Gud har alltid individer som Han förberett för att nå sina syften. Nehemja bar bördan, Gud öppnade dörren, det är aldrig vi som öppnar dörren! Gud är expert på att förändra riktningen för människors tankar och hjärtan. Nehemja upplevde visionen och kallelsen och Gud mötte behoven.

I Filippobrevet 4:19 står det: Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Ibland är vi för upptagna med att arbeta för att behaga människor i stället för att vänta på Herren och göra Hans vilja. Att vänta på Herren kan vara utmanande och alla är inte beredda att betala priset, men du har egentligen inte bett om du inte först har väntat på Herren. Vi är kallade att be tills vi får ett svar, för Guds tajming är alltid perfekt. Vilken trygghet att få stå i Hans tjänst!

*/Mark Beckenham*  
*Pastor i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 3:1-19**

**Bredvid dem**

Har du upplevt skillnaden i att arbeta tillsammans med någon, gentemot att göra det själv? Det finns förstås en rent matematisk och praktisk fördel. Det går dubbelt så fort när någon annan står bredvid. Fast vinsten är större än så. Det är skönt att höra den andres hammarslag när din egen arm behöver vila. Någon annan arbetar runt hörnet. Du ser inte, men hör och förstår att ni är fler. När det blir fel, eller du inte förstår, räcker det att vrida huvudet och be om hjälp. Frasen "Bredvid dem" (hebr. v'alyado) förekommer 16 gånger i detta kapitel. Nehemja vill understryka att de arbetade tillsammans. V'alyado betyder ordagrant "vid deras hand". De arbetade hand i hand, bredvid varandra.

Vad arbetar du med just nu? Förmodligen flera saker. Vi som församling bygger Frihamnskyrkan, du är en del av det arbetet. Vi arbetar alla med projektet "vardagsliv".

Vilka utmaningar står du i? Vad begriper du dig inte på?

Om du stannar upp. Lyssnar noga. Försöker få ett vidare perspektiv. Hör du?

Ser du? Du är inte ensam! Vi är många som vill stå bredvid, hand i hand. Det är församling. Och bäst av allt är att Jesus själv står runt hörnet, han arbetar lika ivrigt och närsomhelst kan du vrida på huvudet och tala med honom.

*/Christofer Öhrvall*  
*Pastor i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 3:20-4:6**

**Bygga sten för sten**

Nehemja fick visionen att Jerusalems murar skulle byggas upp. Här har vi visionsbärandens och ledarens uppgift. Guds Rike kan inte byggas av bara en person. Som bärare av visionen är uppgiften att dela den med andra. Vi läser i texten hur hela stan var i rörelse och hade anslutit sig till visionen om ett nytt Jerusalem. Upplägget var att bygget skedde samtidigt längs hela muren så att bygget kunde ske mycket fortare. När visionen och bördan från Herren börjar slå rot, då börjar församlingen att växa. Arbetsgemenskapen och det gemensamma målet är en del av glädjen. Vi gör arbetet tillsammans.

Herren har visat oss att Han har en plan för att förvandla livet för vår stads mest utsatta. Vi får ständigt se människor lämna kriminalitet, utsatthet och droger för att få förvandlade liv genom Kristus. De får bli som levande stenar i bygget av Guds rike.

Så här byggs den raserade staden upp i vår stad dag efter dag. Ledarskapet handlar om att vi håller riktningen i den vision som Herren har gett oss och är uthålliga, så låt oss bygga med blicken fäst på Jesus.

*/Bittan Ekman & Jan Hilding*  
*Ledare i Dream Center Church, en av Smyrnas enheter*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 4:7-23**

**Nehemja och bördan**

Nehemja bok är ett exempel på att det inte finns ett andligt liv och ett vanligt. Detta blir extra tydligt när det kommer till vårt arbete. Nehemja samarbetade nära med Esra. Nehemja var byggherre och Esra var lärare i de heliga skrifterna. När den nedrivna muren runt Jerusalem skall återuppbyggas behövs de båda tillsammans med alla de människor – med olika kunskaper och begåvningar – för att utföra det omfattande arbetet. De bygger en bit var, men på samma mur. Murare, präster och smeder står sida vid sida. Som om arbetet inte vore tungt nog så angrips bygget och byggarna av yttre fiender som vill stoppa det. De får arbeta med svärden hängande i bältet och med vakter runt sig. När bördan blir för tung och alltför mycket grus återstår är modet och orken slut. Men inte Guds kraft att bära både dem och bygget. Nehemja påminner om det vi också kan påminna oss själva och varandra om när vi dignar under bördan: Var inte rädda” och ”Tänk på Herren”.

*/Tomas Sjödin*

*Pastor i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 5:1-19**

**Stanna upp och tänka**

Församlingen har stått enad mot yttre fiender men nu pyser det inifrån. De som stått sida vid sida i byggprojektet splittras i grupper. Om inte konflikten löses, hotas gemenskapen inåt men också vittnesbördet utåt. Nu befinner församlingen sig i verklig fara!

Nehemja blir upprörd. Skönt att han är mänsklig...

Han sansar sig och *”tänker noggrant genom saken”*.

VI, säger han, har ansvar för våra egna men också för icke-troende. Därmed ger han oss några poäng. Vårt kristna liv är personligt men inte privat. Vi är individer men också en gemenskap. Vi har olika liv och åsikter men hör samman i en ofattbar gemenskap som heter Kristi kropp med allt det innebär av privilegier men också förpliktelser.

Nehemja förebildar god konflikthantering. Han stoppar inte undan problemet i hopp om att det löser sig själv. Han tar tag i det. Väl medveten om att konflikterna blir djupare om dom pyr för länge. Han har sorterat både tankar och känslor när han går rakt in i konfliktens kärna och utmanar.

Vi tänker och tycker olika. Det kan vi leva med. Men när olikheterna stegrar till känslor av bitterhet, hårdhet och hat, då måste något göras. Dagens kapitel börjar med ett temperament som kokar; *”folket klagade bittert..”*

Det kan både koka och koka över. Låt oss då göra som Nehemja, Stanna upp och tänka noggrant genom saken.

*/Anne-Jorid Ahgnell*

*Pastor och vice föreståndare i Smyrna*

*Dagens bibelläsning*

## **NEHEMJA 6:1-19**

### **Ett stort och viktigt arbete**

Watergateskandalen uppdagades efter att en säkerhetsvakt upptäckte en tejpbit på en dörr. Han påkallade polis, som grep fem inbrottstjuvar. Den unga vakten hade avslöjat den kanske största politiska skandalen i modern tid bara genom att ta sitt jobb på allvar och göra det bra.

Efter fyra månader av bön (se 1:1- 2:1) började Nehemja bygga upp Jerusalems mur, en uppgift han tog på största allvar. När muren nästan var klar insåg hans fiender att det var nu eller aldrig. Gjorde de inget nu skulle muren snart stå helt färdig. Det kan tyckas ofint att neka deras inbjudan men Nehemja hade begåvats med urskilningens gåva. Han förstod att det var en fälla (6:1f). Så han svarar: Jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför stoppa arbetet medan jag lämnar det och kommer ner till er? (Nehemja 6:3).

Nehemja var varken kung eller stridsman. Han var munskänken som blev byggnadsentreprenör. Ändå var Nehemja övertygad om att han utförde ett viktigt arbete för Gud. Låt oss alla ta vår gudagivna uppgift på allvar och utföra den väl med Guds kraft och hjälp.

Vad har Gud kallat dig till att göra?

Varför tror du det är viktigt att ta din uppgift på allvar?

*/Johan Mörlid*

*Pastor i Mölnlycke, en av Smyrnas enheter*

*Dagens bibelläsning*

## **NEHEMJA 7:1-19**

### **Gud, vår hjälp**

Nehemja var en man som ofta bad till Gud. Han arbetade som munskänk hos kungen i Persien, ett viktigt och ansvarsfullt arbete. Detta medförde att kungen litade på Nehemja.

Nehemja brukade samtala med Gud och lät bönen leda till handling. Han var frimodig när han samtalade med kungen. När Gud uppmanade Nehemja att återuppbygga Jerusalem blev Nehemja ansvarig, men han kände inte att allt bara var enkelt.

Nehemja upplevde en hel del motstånd som även du och jag har ibland.

Som att gå upp tidigt på morgonen, att känna rädsla när man ska hålla tal, eller att ingripa när någon okänd behöver din hjälp. En som övervann sin rädsla var den barmhärtige samariten, se Lukas 10:25-37, han vågade hjälpa en okänd människa som hade råkat illa ut, det kan du och jag också göra - helt enkelt vara en medmänniska.

Vi kan alla lära oss något från Nehemjas liv.

Att våga lämna sitt bekväma liv och anta den utmaning som Gud ger leder till stor välsignelse.

Att hela tiden be till Gud att han hjälper oss att följa hans väg och inte ge upp.

Att arbeta tillsammans mot samma mål skapar delaktighet och gör att arbetet går lättare och snabbare.

*/Rosalie Zakrisson*

*Pastor i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 7:20-38**

**Bli inte förvånad**

Kampen mellan gott och ont är ett av de stora teman i historien. Likaså i Bibeln. Motstånd mot Guds planer kommer från flera håll. Utifrån och inifrån. Bibeln talar om en kamp på tre frontavsnitt. Kamp mot Djävulen - den onde, kamp mot världen - den från Gud bortvända, och kampen mot synden i vårt eget liv.

I samma ögonblick som bördan läggs på Nehemja och visionen föds så vänds Nehemjas blick inåt mot hans egen och folkets synd. Att söka Gud i fasta och bön var inte i första hand en fråga om ett fäktande mot människor och makter utanför det egna sammanhanget. Det började med en uppgörelse som även inkluderade Nehemja själv och hans egen familj. "Jag bekänner de synder som vi israeliter även jag och de mina har begått". Om vi börjar i rätt ordning får vi hjälp att möta motstånd även utifrån. I berättelsen om Nehemja namnges det yttre motståndet. "Sanvallat, Tobia och Geshem". Det känns nästan som en rysning i själva texten när namnen nämns. Norrlänning som jag är skulle jag nästan vilja lägga till ett "huvvaligen", ett ord som är norrländskans motsats till "Halleluja". Läser man lite noggrannare så visar det sig att namnen representerar maktstrukturer. De krafter som hade ett intresse i att hindra Jerusalems helande och Gudsfolkets upprättelse

Jag tror vi ska vara försiktiga med att demonisera enskilda människor, eller grupper av människor. Paulus säger: *Vår kamp är inte mot varelser av kött och blod utan mot härskarna, herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.*

*/Urban Ringbäck*  
*Pastor i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 7:39-57**

**Fokus**

Det är lätt att fokusera på det som ser omöjligt ut, men vad hjälper det oss?

Hur långt kommer vi då? Inte framåt åtminstone.

Nehemja fick höra att Jerusalem saknade en skyddande stadsmur. Han insåg vad som behövde göras och kunde inte släppa det.

Nehemja, som hade en nära relation med Gud, talade med Gud innan han agerade och gjorde detsamma när han mötte motstånd. En skillnad mellan oss och Nehemja är att Gud inte längre är långt borta, Han är alltid nära genom sin helige Ande som bor i alla dem som tror på Honom.

När vi möter motstånd är det upp till oss att välja om vi fokuserar på det som är omöjligt eller om vi talar tro och säger att för Gud är allting möjligt (Matt.19:26). Nehemja talade tro. Han såg ett behov, fick en vision och stod emot motståndet.

När du möter motstånd välj då att:

- fokusera på Jesus i stället för på motståndet
- tala tro istället för tvivel
- lyssna på vad helig Ande vill säga till dig istället för att agera i egen kraft

*/Frida Ekespong*  
*Ledare i Kyrka för livet, en av Smyrnas enheter*



DAG 11 – 25 JANUARI

*Dagens bibelläsning*

### **NEHEMJA 7:58-8:4**

#### **Att bana vägen**

När saker och ting i livet möter motstånd gäller det att veta vad vi håller på med. Främst varför vi håller på! Jag tänker på när Nehemja skall läsa ur lagen för att skapa ordning och stabilitet i människors liv (8:4) och han kliver upp på plattformen. Någon har stått där och slitit innan med att fixa plattformen för just detta tillfälle. Byggt och grejat. Alla människor som räknas upp kan återvända för att andra varit där och slitit under hårt motstånd av både illasinnade människor och en het sol. Nu kan människors liv förändras. Andra har banat vägen. Inte genom att enbart älska att bära stenar, utan för ett skäl som handlade om att folket skulle få hopp för sin framtid. Paulus säger i 1 Kor. 15:46 att "först kommer inte det andliga, utan det jordiska".

Våra handlingar banar väg för att människors liv kan bli förvandlade, upprättade och hoppfulla. Det är det värt att möta motstånd för!

*/Anders Svedstam*

*Pastor i Kyrka för livet, en av Smyrnas enheter*



*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 8:5-18**

**Hans kraft är nog!**

Genom historien så vände Israels folk ryggen mot Gud om och om igen. Trots många exempel på Hans befrielse så var påtagligt många utan tro.

Jerusalems murar var nedrivna. Men Gud hade lovat att föra tillbaka sitt folk till Jerusalem för att upprätta sitt rike. Profetiorna hade gått i uppfyllelse!

Nu när arbetat var fullbordat, visste Nehemja oh Esra att dagen var helig inför Gud. Men i stället, så sörjer folket för att de insåg att de levt så länge utan lagen. Nehemja uppmuntrade dem med insikten om att deras hjärtesorg var onödig. Gud gav dem en chans till att omvända sig och vandra med Honom på nytt. Israels folk uppmanades att fira Gud och sin överlåtelse till Honom. Vi kan glädjas att Gud förser oss med allt vi behöver.

Guds kraft är nog i alla situationer.

Folket blev överlåtna Guds ord. Ledarna såg till att man förstod lagen, prioriterade tillbedjan, Guds ord och gemenskapen.

När vi bekänner och erkänner att Gud är med oss kan vi finna glädjen i Honom och då vill vi dela den glädjen med andra och berätta för dem vad Gud har gjort för oss.

*/Lorna Hamrén*  
*Ledare i Smyrna International*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 9:1-19**

**När hela folket omvänder sig**

Här i Nehemjas nionde kapitel intar hela folket en ödmjuk inställning inför Gud. De klädde sig i säcktyg. Att klä sig i säcktyg är obekvämt. Tänk dig själv att du klär dig i en potatissäck som både sticks och kliar. Det är en klädnad som du inte kommer vara bekväm i. Folket ville visa att de inte bara kunde luta sig tillbaka och vara bekväma när de vandrat bort från Guds vägar. Jorden på huvudet var ett uttryck för att folket hade sett sin smuts, sin synd. Och att de avskilde sig från utomstående var ett statement: De behövde bekänna sina egna fel, och inte skylla ifrån sig på någon annan. Hur kunde denna folkliga omvändelse komma i gång? Jo, folket hade träffats av Guds ord och Guds löften. De såg sina synder, de började längta efter det liv som Gud hade för dem och de började lita på Guds trofasthet och nåd var på riktigt.

Det kan också du och jag med ännu större visshet bära med oss och leva ut idag. När vi ställs inför vår smuts eller när det kliar i oss på grund av att vi inte lever det liv vi är kallade till, så får vi träda fram inför Jesus Kristus, Guds egen son, som gett sitt liv till syndernas förlåtelse för var och en av oss - för i honom är ett nytt liv möjligt.

*/Lars Cedergren*  
*Pastor i Gårdsten, en av Smyrnas enheter*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 9:20-38**

**Låt oss ödmjuka oss**

Nehemja och israeliterna kommer ödmjukt inför Gud för att bekänna sina synder och sina förfäders synder.

Denna gång går de utöver att be Gud om förlåtelse genom bekännelse men också ångra sig från sina förfäders vägar. De bestämmer sig för att vända sig från sina onda vägar, och de upprepar inte samma synder utan följer och lyder Herrens, deras Guds, instruktioner. Nehemja och hela Israels folk är villiga och fast beslutna att ångra sig genom att skriva ett bindande förseglat avtal från ledarna - leviterna och prästerna.

Det framgår av Nehemjas bekännelse att Gud är rättfärdig i allt det som har drabbat oss, för Han har visat Sig trofast medan vi har varit ogudaktiga. Idag säger samma Herre till oss att närma sig nådens tron med förtroende, för att få förbarmade och nåd i den stund vi behöver hjälp.

Bön: Kom djärvt inför nådens tron. Bekräfta vem Gud är.

Bekännelse - Kyrkans och dina egna synder.

Omvändelse - förkunna sanningar om Gud som du och kyrkan ödmjukt vill lyda och gå in i.

*/Kiumbiro Murigu*

*Ledare i Smyrna International*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 10:1-19**

**Alla behövs**

När jag var 19 år bodde jag fortfarande kvar i min hemstad och hjärtat brann av en iver att få göra något för någon annan, att få bygga församling. I den vevan fick jag och min bästa vän frågan om att börja jobba i pingstförsamlingen i Östersund. Vi tackade ja och klev in med en förväntan att få bygga upp något som påverkade människors liv till det bättre. Eftersom församlingen var mindre körde vi på med de resurser vi hade vilket i princip var vi. Trots det började vi se att unga människor fick en naturlig plats i kyrkan.

Hjärtat brinner fortfarande för att få göra skillnad för människor i vår stad och vårt land men visdomen har vuxit i kapp mig. Detta går inte att göra om vi inte är många som tillsammans gör något som har samma riktning. Vi läser i texten att det var en kombination av ståthållare, präster och leviter. Det var olika roller och olika uppgifter men tillsammans gjorde de något. Detsamma gäller fortfarande idag, vi alla behövs med alla våra olika begåvningar speciellt med tanke på vilken typ av församling vi drömmer om att bygga i frihamnen.

*/Jonathan Boström*

*Ungdomsledare i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 10:20-39**

**Ett gudomligt samarbete**

Dagens bibeltext utmanar till bristningsgränsen.

*Den första grödan och frukten, Det första av det vi bakar, Det första av alla slags träd, vin och olja, En tiondel av mitt kapital, Allt tillhör Herren*

Att dela det första och bästa med Gud är den judiska pingstens viktigaste idé. Judarna tog vårens första skörd till templet för att dela med Gud likt två delägare delar med varandra. Tillsammans får människan och Gud jorden att leva. Gud står för sol, regn och värme. Människan tillför frön, arbetare och kunskap. Skörden är ett resultat av det gemensamma arbetet mellan Gud och människan.

Församling är samarbete på alla sätt. Vi kan gå till kyrkan utan att ge en enda krona. Ändå är det vår givarglädje som är avgörande för vad vi kan åstadkomma. Vårt uppdrag samlar oss och utmanar oss att bidra med alla dom resurser vi har tillgängliga, Andliga, mänskliga och ekonomiska. Så är också vår skörd ett resultat av samarbetet mellan Gud och människan

Dagens text handlar om en ny överlåtelse till Gud. En omstart där orden blir till handling. Med blicken vänt mot ett större uppdrag i en större kyrka, kommer slutorden med sällsynt bra timing:

Vi kommer inte att försumma vår Guds hus!

*/Anne-Jorid Ahgnell*

*Pastor och vice föreståndare i Smyrna*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 11:1-19**

**En trofast Gud**

Jerusalem, ett namn som ekar genom bibelns historia. En stad som än idag har stor betydelse för både kristna och judar.

I Nehemja får vi återigen blicka tillbaka mot den heliga staden. Hur muren som en gång brast får byggas upp igen med hjälp av Nehemja. I Nehemja 11:1-19 får vi läsa om en folkräkning, där de går igenom alla som bor i Jerusalem vid denna tidpunkt. Huvudmän, präster, leviter och dörrvaktare. Vi läser om alla dessa människor som har olika bakgrunder, en del är uppväxta i staden, vissa har precis flyttat tillbaka. De har olika jobb och olika erfarenheter, de har ibland svårt att komma överens och de ser olika på saker i livet. Men att läsa alla dessa namn, om alla dessa människor ger mig hopp om Guds trofasthet och inte minst Hans seger. Att han redan vunnit.

Trots stormar, elände, krig, olikheter och likheter så står Gud trofast kvar. Han har redan vunnit, segern är hans.

Gud välsigne dig idag!

*/Lukas Holgersson*

*Ungdomsledare i Mölnlycke, en av Smyrnas enheter*

**DAG 18 – 1 FEBRUARI**

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 11:20-36**

**Fullkomlig seger**

Ingen seger vinns utan strid och ibland dröjer striden och motgångar länge. När problemen kommer måste vi försöka lösa dem utan att ge upp hoppet samtidigt som vi driver arbetet vidare.

Men frågan är: När kan vi nå en fullkomlig seger?!

Muren blev klar, men uppdraget var inte slutfört förrän också folket hade förnyats. Det betydde att muren kunde vara klar, men det räknades ännu inte som seger.

Vi läser i Nehemja kap.11, om medarbetarnas släkttavla och att de flesta kom från en troende familj, generation efter generation. Detta säger till mig att din nuvarande tro gör skillnad för dina efterkommande generations öde. Det leder inte bara till seger för dem utan också att få tjäna Herren i Guds hus.

Vilken glädje, ära och välsignelse att få möjlighet att tro på vår Herre och Frälsaren Jesus Kristus idag för att vår efterkommande generation är redan saliga. Dock behöver deras tro förnyas i sinom tid för den fullkomliga segern.

*/Foad Khorshidi*  
*Ledare i Smyrna Farsi*



*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 12:1-19**

**Tack så mycket!**

*Neh. 12:24... inelade i avdelningar, för att tacka och lova Gud, som gudsmannen David hade föreskrivit.*

Att tacka hör till god uppfostran. När jag fått en gåva eller en uppmuntran så säger man självklart tack, det bör komma naturligt och spontant. Den formen av tack är vanligt förekommande i en gemenskap av värme och välmående. Där människor ser varandra och vill varandra väl där är givandet naturlig och så också tacksamheten efteråt. Det finns också en annan form av tack som kanske går lite mer på djupet och det är det planerade tacket.

Efter ett lyckosamt arbete eller en stor fest är det på sin plats med ett stort och välplanerat tack. Man är då planerad och eftertänksam och man vet vad man vill få fram till personen det gäller. Man vet vem som varit delaktig och man vet vem som gjort vad. I slutet av Nehemjas bok så kommer detta tack. Man har lyckats bygga muren och nu kommer en lång lista på delaktiga människor och det välplanerade tacket går först och främst till Gud, men sedan också till andra delaktiga i framgången. Detta är en viktig del i livet när det går bra. Jag vet vem som varit med och jag vet vem som skall tackas. Varje liten seger bör firas och tacken bör uttryckas, här läggs grunden till en hälsosam miljö där människor växer och mår väl. Ge Gud den plats han är värd och det tack och lov han bör ha.

*/Mats Särnholm  
Pastor och föreståndare i Smyrna*

*Dagens bibelläsning*  
**NEHEMJA 12:20-39**

**Dags för jubelsång!**

Det ställs upp till jubelsång! Lovsången skall ljuda. För att säkerställa att sången hörs i alla väderstreck delas lovsångsledarna upp, hälften går åt vänster, de andra åt höger. Muren är klar och äras den som äras bör. Gud har visat sig trofast. Det till synes övermäktiga uppdraget har fullbordats genom Guds kraft och omsorg. Firandet och lovsången hör segern till.

*I vers 30 läser vi "Prästerna och leviterna renade först sig själva. Sedan renade de folket, portarna och muren."*

Har du upplevt känslan av frihet som ett riktigt ordentligt bad efter en lång och arbetsam dag ger? Och motsatsen. När sand och smuts får sitta kvar för länge skaver det.

Den gudomliga reningsprocessen är liknande. Den sker på insidan. Livet sätter också sina spår. Med tiden skaver det både här och där. Evangelium är att Jesus Kristus står redo med en ordentlig badtunna. Vattnet löddrar av den generösa mängden tvål. Kliv ner i badtunnan. Låt Jesus tvätta dig ren. När du kliver ur kommer du både kunna röra dig enklare, och förhoppningsvis bär du med dig en ny doft. Låt oss renas och sjunga lovsång – Jesus har segrat! Det är värt att fira.

*/Christofer Öhrvall  
Pastor i Smyrna centrum*

*Dagens bibelläsning*

**NEHEMJA 12:40-13:11**

**Min Gud tillhör äran**

Nehemja nås av nyheten om hur det är ställt i Jerusalem, muren är nerbruten och folket befinner sig i nöd. Han drabbas och vänder sig till Gud i nöd, ber och ropar. Det leder honom till att ta tag i förfallet som blivit. På krokiga vägar leder Gud till seger. Flera utmaningar på vägen och ibland svårt att se om det skulle leda till seger. Men Nehemja var trofast till Gud. Hur vet man om man ska kämpa vidare, följande hörde jag i ett bibelstudie från Open Doors härom veckan. "Som kristen är olydnad det enda nederlaget." Nehemja var trofast också i de svåra utmaningarna och det ledde till seger.

Muren är återställd, seger! Hur ska man inviga och fira detta som Gud gjort möjligt? Jo, lovsångarna går först, triumferande via muren leder de folket in till templet, hela folket gläds när de alla leds i lovsång och tillbedjan till Herren som gjort det möjligt. Nehemja, ledaren, fanns med men tog inte första platsen.

Äras den som äras bör.

*/Daniel Ånskog*

*Pastor i Centrumkyrkan Gråbo, en av Smyrnas enheter*

*Dagens bibelläsning*

**NEHEMJA 13:12-31**

**Med öppna ögon**

Vi har nu kommit till slutet av vår resa genom Nehemjas bok. Spännande att följa processen där vi sett Guds nåd och kärlek i återuppbyggandet av Jerusalems murar och människornas hjärtan. Det är framför allt en berättelse om hjärtats förnyelse mitt bland drömmar, motstånd, handlingskraft och seger. Tråkigt nog så avslutas berättelsen med den ledsamma insikten om människornas brist på överlåtelse till Gud. Ett farligt område och tyvärr ett hot som alla behöver vara uppmärksamma på.

Om vi skall kunna leva ett liv i seger tror jag att vi behöver öppna ögonen och vara medveten om: Att vi har väldigt lätt att glömma vår identitet i Gud, v.23-27. Att vi inte själva kan åstadkomma hjärtats förvandling, v.25, 28-29. Att vi alltid tror vi är mer rättfärdiga än vad vi egentligen är, v.30-31. Därför så vill jag uppmuntra oss alla till att inse riskerna, men samtidigt vända oss till den helige Ande som har som sitt uppdrag att hjälpa oss upptäcka och leva ett kontinuerligt liv i seger.

All välsignelse under 2023!

*/Mark Beckenham*

*Pastor i Smyrna centrum*