

VI TROR

15 OKT - 26 NOV

BIBELSTUDIUM

Onsdag 15 november kl 18, Talare: Lars Cedergren

VI TROR - ANDEN

Vi tror ock på den helige Ande

Vi tror:

Det står vi tror, inte jag tror. Vi har en gemensam tro om vem den helige Ande är och vad han gör men vi har troligen ganska olika upplevelser av Anden. Poängen med en trosbekännelse är ju att vi ansluter oss till något gemensamt som vi inte kan ändra hur som helst. Det finns en trygghet i det.

Den helige Ande:

Anden är den som ger liv till tron, det är genom anden som vi upplever Guds närvaro mitt ibland oss. Det är så Gud kommer nära och det blir en relation istället för religion. Det är genom anden som vi får kraft ifrån höjden, kraft ifrån Gud att leva det lärjungaliv som det innebär att vara kristen.

Bibelord

Joh 1:32-33 Jesus är den som döper i Anden

Luk 24:48-49 Jesu löfte om Anden och uppmaningen att vänta in hans ankomst

Apg 1:8 Jesu löfte om Anden

Ef 5:18 Låt er uppfyllas av Anden – uppmaning till de som redan är kristna, finns mer att få och söka av Gud

1 Kor 12:4-13 Olika gåvor som Anden ger=kläder i kraft

Frågor för samtal:

Vilken är din erfarenhet av Anden? Hur har du upplevt den helige ande? (betona vikten av att anden möter oss personligt och på olika sätt, gott om alla kan få möjlighet att sätta ord på sin upplevelse.)

Finns det något du längtar efter i ditt liv, som anden har att ge?

Hur leds du av den Helige Ande i din vardag? Utmanar anden dig på något särskilt sätt?

Lever du med ett pågående samtal med den Helige Ande? Hur ser det ut?

Har du provat att i bönen ställa frågor till Gud/Jesus/Helige Ande för att se vad han vill säga till dig?

SMYRNA