

Framtidens kyrka – Reflektioner – Urban Berg

Nuläget - bakgrund:

1. Visionen är att evangeliet ska få beröra Göteborg och att kyrkan ska bli ännu mer synlig.
2. Tron på att Smyrna även i ett längre perspektiv har en viktig roll som en stor central samlade församling, även om den största tillväxten sker i stadsdelar med bildandet av nya församlingsenheter.
3. Den stora kyrksalen har brister men är tillräcklig för större gudstjänster. Däremot kan med nuvarande lokaler verksamheten inte växa och attrahera barn och unga. Satsning på en internationell församling och på socialt arbete begränsas kraftigt med nuvarande lokaler. Kyrkan dåligt tillgänglig för funktionshindrade.
4. Mångkulturell kyrka som riktar sig till alla generationer kräver nya och förändrade lokaler.
5. Läget vid Hagakyrkan är bra men fastigheten är gammal och kräver omfattande underhåll.
6. Att stanna kvar blir successivt dyrare med ökade driftskostnader och reparationsbehov.
7. Om den befintliga byggnaden ska byggas om/byggas till blir kostnaden hög och möjlighet att finansiera med annat än egna offermedel mycket begränsad.
8. Att stanna kvar innebär att acceptera stagnation och tillbakagång.

Frihamnsförslaget:

1. Ger kraftigt ökade lokalytor och anpassningsbara lokaler till en jämförelsevis mycket låg kostnad, med en betydligt lägre driftskostnad per kvm.
2. Möjligheter till goda hyresintäkter när de tilldelade byggtorna byggs och tas i bruk.
3. Kommunens positiva inställning och markanvisning på en mycket attraktiv plats är ett gyllene läge. Att hitta något som överträffar detta inom överskådlig tid är nästintill otänkbart.
4. Att vi har en attraktiv fastighet som kan säljas och finansiera 70-80 % (???) av ett nybygge är en mycket gynnsam situation.
5. Ett dröjsmål orsakad av församlingens tveksamhet riskerar kan försvåra både försäljning av nuvarande fastighet och att få bygglov i Frihamnen.
6. Olägenhet i form av pågående bygg- och anläggningsarbete på central och synlig plats mitt i Göteborg under lång tid uppvägs av att den nya kyrkan blir extra uppmärksammas.
7. Det nya läget vid frihamnen har både för- och nackdelar när det gäller kommunikationer.
8. Visionär framtidstro måste balanseras med sunt förnuft när det gäller hur stor ekonomisk satsning vi ska våga oss på.
9. Erfarenhet talar tydligt för att offrandet ökar när behovet blir konkret och resultatet synligt.
10. Ett byggprojekt som kräver uppoffringar svetsar samman församlingen.
11. Församlingstillväxt och andligt skeende är inte automatiskt kopplat till nya lokaler och allmän optimism. Det är ett gudomligt skeende som vi inte kan kontrollera, men vi kan bana väg genom bön, arbete och personlig överlåtelse.
12. Många profetiska tilltal har kommit både genom personliga hälsningar och genom bibelord, där det stora flertalet pekar i riktningen att det är dags för uppbrott och dra vidare till en ny plats i Göteborg.
13. Profetiska tilltal (som alltid måste prövas) i kombination med de omständigheter som lett fram till de öppna dörrar vi nu har, är för mej en så stark fingervisning att jag inte behöver fler tecken för att förstå vad Gud vill. Gud har talat så klart och tydligt att jag måste bli döv och blind för att kunna tveka inför frågan att gå vidare mot Frihamnskyrkan även om vi inte har svar på alla frågor. Det handlar om att ta ett steg i taget.